



## VRIENDSCHAP OP HET SCHOOLPLEIN

Het was maandag. Het was pauze en de zon scheen op het plein. Groep 6 speelde op het plein. Lotte en Emma vochten om een bal. Ze wilden alle twee voetballen.

Juf Maria riep: "Lotte, Emma, stop! Jullie kunnen samenspelen". Lotte en Emma keken elkaar aan. Toen lachten ze en deelden ze de bal. Juf Maria liep terug naar de andere leerlingen.

Ze speelden een leuk spel. Ze renden en lachten. Toen viel Emma. Lotte schrok en hielp Emma opstaan. "Gaat het Emma?" vroeg Lotte heel bezorgd. Emma knikte: "Ja dank je". Ze speelden verder en waren nu vriendinnen.

Toen kwam Karel erbij. Hij had een idee. "We kunnen tetherball spelen!" riep hij. Lotte en Emma waren enthousiast. Ze maakten een team. Ze speelden een spannend spel. Lotte en Emma wonnen. Karel was niet boos. Hij zei lachend, volgende keer win ik! Lotte en Emma zeiden: het komt goed Karel.

Juf Maria was heel blij. Wat was ze trots op haar leerlingen. Zij hebben het samenspelen goed opgelost.

### KIES EEN ANTWOORD:

1. Waar waren Lotte en Emma aan het begin van het verhaal?
  - A. In de klas
  - B. Op het plein
  - C. In de bibliotheek
  
2. Waarom vochten Lotte en Emma?
  - A. Om een spel
  - B. Om een bal
  - C. Om een puzzelboek

3. Wie hielp Emma opstaan?

- A. Lotte
- B. Juf Maria
- C. Karel

4. Wat was Karels idee?

- A. Handbal spelen
- B. Voetballen
- C. Tetherball spelen

5. Wie won het spel?

- A. Lotte en Emma
- B. Karel
- C. Niemand

### **PESTEN OP HET SCHOOLPLEIN**

Het was pauze. Iedereen was buiten. Het was een mooie zomerse dag. De zon scheen op het plein. Groep 6 speelde buiten. Maar niet iedereen was blij. Marjolein zat alleen op een bankje. Ze huilde en was verdrietig.

Juf Nadia vroeg: "Marjolein, wat is er?" Marjolein vertelde haar dat Mike en Jesse haar pestten. Ze riepen lelijke dingen en duwden haar. Juf Nadia was boos. Ze riep Mike en Jesse. "Waarom pesten jullie Marjolein?" vroeg ze. Mike en Jesse keken naar de grond. "We deden het voor de grap," zeiden ze.

Juf Nadia zei: "Pesten is nooit een grap. Jullie moeten sorry zeggen tegen Marjolein." Mike en Jesse zeiden sorry. Marjolein accepteerde hun excuses.

Juf Nadia stelde voor om een spel te spelen. Iedereen moest vertellen wat hij leuk vond aan een ander. Marjolein vertelde dat ze Mike en Jesse leuk vond, omdat ze soms aardig waren.

Mike en Jesse keken verbaasd. Ze beloofden dat ze nooit meer zouden pesten. We zijn vanaf nu de beste vrienden met Marjolein. Marjolein zei dank je tegen Mike en Jesse.

**KIES JE ANTWOORD:**

1. Wat deed Marjolein toen ze gepest werd?
  - A. Ze rende weg
  - B. Ze riep om hulp
  - C. Ze zat alleen en huilde
  
2. Waarom pestten Mike en Jesse, Marjolein?
  - A. Omdat ze boos waren
  - B. Omdat ze het leuk vonden
  - C. Omdat ze het voor de grap deden
  
3. Wat zei juf Nadia tegen Mike en Jesse?
  - A. Dat ze moesten stoppen met pesten
  - B. Dat ze sorry moesten zeggen
  - C. Dat ze moesten weggaan
  
4. Wat gebeurde nadat Mike en Jesse sorry zeiden?
  - A. Marjolein vergaf hen
  - B. Marjolein was nog steeds boos
  - C. Juf Nadia was nog steeds boos
  
5. Hoe eindigde het verhaal?
  - A. Mike en Jesse liepen weg
  - B. Marjolein was nog steeds alleen
  - C. Ze waren weer vrienden

## DE GROTE SPORTDAG

Het was vrijdag. De zon scheen en het was prachtig weer. Groep 6 was erg opgewonden. Vandaag was het de Grote Sportdag!

De klas van Juf Mia liep naar het Sportveld. Ze gingen meedoen aan verschillende sporten. Er was voetbal, basketbal, atletiek en een hindernisbaan.

Voetbal was eerst aan de beurt. Lucas was de keeper. Hij wilde de ballen tegenhouden. De andere kinderen moesten scoren. Ze renden en schoten: 3 – 2! Groep 6 won! Wat waren ze trots op hun groep. De andere teams keken jaloers toe. Je bent een topper zeiden haar klasgenoten tegen Laila.

Basketbal was na de pauze aan de beurt. Laila was super goed. Ze scoorde 5 punten! De andere teams keken jaloers toe. Je bent een topper zeiden haar klasgenoten tegen Laila.

Toen was atletiek aan de beurt. De kinderen moesten zo snel mogelijk 100 meter rennen. Priya was de snelste. Ze rende als een windhond. Ze won met een grote voorsprong. Super gedaan Priya. We zijn trots op je.

Na atletiek was het tijd voor de hindernisbaan. Sam moest over obstakels springen. Het was zwaar, maar hij hield vol. Hij rende naar de finish. Wij zijn trots op je Sam. Je bent een grote doorzetter.

Wat een prachtige dag voor groep 6. Het was de eerste keer dat zij met alle wedstrijden gewonnen hadden. Zij zijn uitgeroepen tot de winnaars van deze basisschool.

### KIES HET GOEDE ANTWOORD:

1. Waar was groep 6?
  - A. In de klas
  - B. Op het sportveld
  - C. In het zwembad
  
2. Wat was Lucas positie bij voetbal?
  - A. Spits
  - B. Verdediger
  - C. Keeper
  
3. Hoeveel punten scoorde Laila bij basketbal?
  - A. 2
  - B. 5
  - C. 10

4. Wie was de snelste bij atletiek?
- A. Lucas
  - B. Carol
  - C. Priya
5. Wat moest Sam doen bij de hindernisbaan?
- A. Over obstakels springen
  - B. Onder de obstakels heen rennen
  - C. Onder obstakels kruipen

**Auteur: Soemitra Oedjahir**